

Inhoud

- Grimbergen in de kunst
- Gastenboek
- Terugblik | Boekvoorstelling *Bouwen om te bakken*
- Terugblik | Bos Op Stellen
- Terugblik | Pompoenbroodjes uit de bakoven

Grimbergen in de kunst



In de 19de en 20ste eeuw voelden vele schilders zich aangetrokken om met hun schilderszetel naar buiten te trekken en landschappen en gebouwen op doek te vereeuwigen. Ook in Grimbergen waren heel wat landschapsschilders actief.

Het MOT heeft heel wat kunstwerken waarop de gebouwen van het museum staan afgebeeld, gefotografeerd. Deze schilderijen hebben immers niet enkel een kunstwaarde, maar ook een grote documentaire waarde. Ze zijn nu digitaal tentoongesteld op de website van het MOT.

[Bekijk de schilderijen!](#)

Gastenboek

Ons gastenboek is vol. Deze reactie in ons gastenboek kunnen we niet lezen. We zijn benieuwd wat er staat! Kan iemand ons helpen?

老早到此一游  
老黄也没来  
老同来了  
老同也走了

大家觉得挺有趣的. 有历史, 有文化  
有品味

2018. 4. 24

We selecteerden de leukste, ontroerendste en meest lovende reacties die werden neergepend. Sven Gatz, minister van cultuur, die vorige winter het MOT bezocht, bijt de spits af!

Musee Conlinter is een brede educatieve verblijf en een bondante ontdekkings digitale van de uitgebreide collectie.

Sven Gatz  
minister van cultuur

Ik ben dove  
Ik kom van Ipdorp, ik hoop dat ik nog eens terugkom  
Ik vond het hier super leuk! Mega-leuk super de super leuk!

Terug in de tijd... toen er nog tijd was... Toen de mensen de ganse dag de handen uit de mouwen waken en 's avonds gaan moed maar hadden aan fitness. Mooie tentoonstelling

Leuke interactieve opdrachten!

Waarom, wat een leuke dag!  
Zou na de tijd van vroeger op een (fijne) manier...  
We kijken al uit naar het hebben van onze broodjes in het bakhuis.  
Tot MOTjes, juf Doretha & de kinderen van 3B  
Glo de Regenboog Zelleke  
19/10/17

2/11/17  
Jan vindt het hier geweldig!  
De speeltuin was heel leuk en hij heeft me veel bijgeleerd. Er liggen ook enkele handwerkjes van zijn overgrootvader in het museum.  
Mooie stukken, fijne omgeving!  
Wie? M. van der Meer  
15 nov. 17

Beek al denk je dat je veel van geschiedenis opwekt, hier kom je altijd weer iets nieuws tegen.  
En zijn museum Bijzondere Thalen, Nederland.  
Onze rondleiding was super top en nu weet ik hoe ze in elke tijd licht maakte

Groetjes Amber uit Beek.  
Superfijne opstelling met heel veel dingen om te zien!  
14/01/2018  
Hele leuke spelletjes  
Sven & Wanne

Ik vond de Viking-workshop leuk en kon zeker terug  
Deer leuke workshops voor de ganze familie.  
Een echte avontuur! Onze derde keer al en we komen zeker terug. Familie Salen  
Kee de Vrijen!

Supper top, iedereen er pret heeft en is gelukkig!  
Wij vonden het heel leuk  
Sander heeft zich heel erg vermaakt en dus zijn mama en oma ook gelukkig en blij. PROFICIAT  
N.B. Ja stonk we nog wel eens terugkomen. TOP  
voor het museum  
Sven & Wanne

19/01/2018 Zeldzame lenteweg, later van tijd mental met gerty, aelf, toen was het al moeilijk om het zand/ op de weg, met hoe elke steen wordt...  
28 of June 2018 Today is my last day at Brussels tomorrow I am going to Germany. I am having a great time here I came all the way from Malasia just to see this museum. So far I am having a blast I love this place so much.  
voila ma route  
Eva Van Drié  
Het was super leuk om de schat van vlieg te raken met mijn zus,  
smiley zus!

Terugblik | Boekvoorstelling *Bouwen om te bakken*

Midden oktober werd *Bouwen om te bakken* voor de bakken voorgesteld. Voor dat boek werkte de provincie Vlaams-Brabant nauw samen met het MOT. Het werd voorgesteld door Tom Dehaene, gedrupteerde voor uitgoed, de auteurs en andere experts. Een heerlijk hapje uit de bakoven van de Tommenmolen kon uiteraard niet ontbreken!



Terugblik | Bos Op Stellen

Twee weken geleden vond Bos Op Stellen plaats, het feitelijke cultuurfestival in het Prinsbos. De smeden zorgden voor de vuur, waarmee de meest avontuurlijke kinderen samen met een MOT-medewerker vuur maakten zonder lucifer!



Terugblik | Pompoenbroodjes uit de bakoven

Met Halloween bakten we tijdens de griezelige workshop pompoenbroodjes in de bakoven aan de Tommenmolen. Wie heeft ze durven opeten ...?

