

Inhoud

Vogelverschrikkers aan het Guldendal
 Van graan tot brood aan de Liermolen
 Atelier in de kijker | *Atelier Verlichting*
 November slachtaand
 Een selectie uit ons gastenboek

Vogelverschrikkers aan het Guldendal



Zo lang als de mens aan landbouw doet, bedenkt hij manieren om het zaad of het graan te beschermen tegen guilzige vogels. Een vogelverschrikker moet deze ongewilde gasten op afstand houden. Tijdens Bos Op Stelten maakten de kinderen zelf een vogelverschrikker met takken en stro. De vogels hebben er geen schrik meer van, maar wie durft 's avonds de vogelverschrikkers aan het Guldendal te bezoeken?

Je kan de vogelverschrikkers bezichtigen binnen of buiten de openingstijden van het museum.

Van graan tot brood aan de Liermolen



Het Atelier Brood toont aan groepen, zowel kinderen als volwassenen, de lange weg van graankorrel tot brood. Ze dorsen, wassen, malen en zeven. Als kers op de taart bakt elke deelnemer zijn eigen broodje in de bakoven aan de Liermolen. Dat doen ze met meel dat de huismolenaars van het MOT in de Liermolen gemalen hebben. Een lokaal verhaal met een smakelijk resultaat!

Het Atelier Brood is mogelijk mits reservatie. Bezoek de Liermolen en krijg deskundige uitleg van de huismolenaars van het MOT tijdens een demonstratie Malen van oktober t.e.m. maart op elke eerste zondag van de maand van 14 tot 18 uur.

Atelier in de kijker | *Atelier Verlichting*

Het *Atelier Verlichting* brengt licht in de duisternis. De dagen worden korter, de nachten worden langer. De zon zit een groot deel van de dag achter de horizon verborgen. We ontbijten thuis met het licht aan, onderweg branden de fietslampjes en vaak verplicht somber weer ons ertoe overdag op het werk de lampen aan te steken. Meer dan op een knopje duwen is er niet voor nodig.



We zijn ons er niet van bewust hoe lang onze voorouders zonder dit comfort leefden. Het *Atelier Verlichting* is een echte reis door de tijd voor leerlingen van de 3de graad lager onderwijs. We sluiten de luiken, doven de TL-lampen van het leslokaal en steken telkens de lichtbron aan van de periode waarin we ons bevinden. Van het open vuur in de prehistorie over olielampen bij de Romeinen, kaarsen in de Middeleeuwen, petroleum- en gaslampen naar de elektrische verlichting met gloeilamp, halogeenspot of led's zoals wij die nu kennen.

November slachtaand



Als vroeger de koude zijn intrede deed, was het tijd om de wintervoorraad aan te leggen en het vetste varken te slachten. De slager kwam daarvoor aan huis. Voor dag en dauw werden ketels water aan de kook gebracht, de slachtladder werd klaargezet en de slacht kon beginnen. Het varken werd uit het hok gehaald en in het beste geval met een kopslag bedwelmd, daarna gedood met een steek in de borst. Het vlees werd ter plekke versneden, gepekeld of verwerkt tot (bloed)worst, gehakt, preskop en paté, het vet versmolten tot smout. Er ging bijna niets van het varken verloren.

Het MOT heeft een uitgebreide collectie slagsgereedschap, waarvan een deel te bekijken is op [onze website](#). We vonden in ons beeldmateriaal bovenstaande foto uit de periode 1930 van slager Jeangsk uit Haren (Brussel) aan het werk. In de houder aan z'n gordel zitten zijn slagsgereedschap.

Een selectie uit ons gastenboek

Onze bezoekers laten heel wat reacties achter in ons gastenboek. We krijgen vaak lovende woorden en soms ook nuttige suggesties. Op een jaar tijd is ons gastenboek eivol. We selecteerden voor u de mooiste reacties.

*super 15 SEPTEMBER 2016 (1916)
 LEUK, OM INGEDACHTEN ALTHANS,
 OVERGROOTVADER, WAGENMAKER/SKID,
 BEZIGTER VAN LONET*

*Pau que la mémoire des gestes
 et des métiers ne se perdent pas.
 Bravo
 Yvonne et Philippe*

*Geweldige dag met mijn
 25 doevens!*

*En nu alle mama's
 blij, want thuis doen ze
 nu de was 😊!*

*Wij als grootouders
 konden dit tog met de 2
 kleinkinderen
 zal zeker terug komen met
 de 2 andere als ze
 groter zijn. (nu nog te klein)*

*IK
 Ben
 geschiedenis
 te oisshka*

*Hallo molij met Eline en Maar
 ik vind het nu al tog maar straks
 misschien nog meer ...*

*Danke Mot,
 De thema verlichting is super tog!
 Ik ben er super veel en we mogen veel
 plezier.*

*LEVEN
 MOT
 CAMA LG*

*hallo ik ben yeme
 het mot is zo
 leuk ik ben al
 met het school geweest
 en ook is gewoon
 gekomen*

*hallo ik ben gawe en
 het was super!!!*

*ik vond het superleuk
 Maëliss 9 jaar*

*30/7/17
 Veel materiaal, leuke afwisseling
 tussen doe en kyker.
 Oele*

*Knap werk
 Individueelheid hoe alle
 elementen tot een geheel
 worden gebracht.
 Beate*

zeer kindvriendelijk!!!

*Heel erg leuk!!! Ik moet voor Nederland
 een presentatie houden
 over een cultureel
 evenement. Ik hoos voor
 dit. Geen spijt.
 Phoebe
 Van Damme
 student aan het Sint-Catharina college geraardsbergen*

*super leuk!!!
 Benou*

